

nummer 2201 - januari/februari 2022



Lucie van Zunderen

In dit nummer

2. *Inleiding - Contributie 2022*
3. *De kunst van Lucie van Zunderen*
4. *PCOB berichten van het bestuur*
5. *De slimste mens, een column van Henk van Essen*
6. *Nieuws van de reiscommissie - Dagtocht modeshow*
7. *Een liedje, een verhaaltje, een recept*
8. *Globaal overzicht van onze reisjes - Servetten vouwen*

In deze eerste Info van 2022 wens ik u allen een goed en vooral gezond nieuw jaar toe. En natuurlijk gaan we weer proberen interessante en leuke activiteiten te bedenken om met u te delen.

Ondanks alle vervelende dingen rond corona gaan we proberen er een mooi jaar van te maken.

Toch, even een terugblik, op tweede kerstdag werden we opgeschrikt doordat Desmond Tutu was overleden, een markante man, niet alleen in Zuid Afrika.

We hebben het kunnen zien op de TV, in de hele wereld was er aandacht voor zijn rol in de bestrijding van apartheid, vooral de manier waarop.

UBUNTU was zijn levenshouding, zijn spirituele zijn. Wat is Ubuntu? Het was ook de levensfilosofie van Nelson Mandela. Het is een begrip in Zuid Afrika. De vertaling is: Ik ben omdat wij zijn.

Ubuntu gaat over zorgzaamheid, respect, delen, integriteit, compassie, broeder/zusterschap, vergeving en verzoening in één. En dan..... is het ook altijd weer NOG meer. Het is onze gemeenschappelijke menselijkheid.

Dat is nogal wat, het is een levensopdracht, de moeite waard voor ons allemaal. We kunnen proberen dit waar te maken in ons eigen leven, laat dit onze levenshouding worden. Dan wordt het vast een geweldig jaar.
Marion van Hees.

Wandeling met een gids

op zondag 6 februari 14.30-15.30 uur
Bos Birkhoven

Tijdens deze natuurwandeling maak je kennis met de bomen en dieren van bos Birkhoven bij Amersfoort. De gids vertelt over de geschiedenis van het bos en het ontstaan van de Bosvijver, de Uitzichtheuvel en de Rododendronvallei. Ook wandel je door het Pinetum, een naaldbomentuin met vele uitheemse soorten. Dikke jas aan, das om, wandelschoenen aan en gaan!

Vanwege de onzekere situatie rondom het coronavirus raden we je aan om de website van mijn Utrechts Landschap in de gaten te houden. Het is mogelijk dat activiteiten worden geannuleerd of aangepast. Aanmelden is verplicht en kan via de website. De website is te vinden via mijn Utrechts Landschap.

Contributie 2022

KBO afd. Amersfoort-Nijkerk

Op de Algemene Leden Vergadering van 9 september jl. is er een tweetal besluiten genomen aangaande de contributie 2022:

Allereerst wordt de contributie opnieuw **niet verhoogd**.

Het tweede besluit betreft de leden die **geen machtiging tot incasso** hebben afgegeven.

Besloten is dat voor degenen die **vóór 1 april 2022** betalen, de contributie gelijk is aan die van degenen die wel een machtiging hebben afgegeven n.l. € 26,- voor een alleenstaande en € 46,- voor een (echt)paar

Voor diegenen die **handmatig** betalen en dit pas **na 1 april 2022** doen, geldt een verhoogd tarief van € 28,50 voor een alleenstaand lid en € 51,- voor een (echt)paar.

Ik ontvang uw betaling graag z.s.m. op rekening:
- NL83 INGB 0002 5192 65
- t.n.v.: KBO Amersfoort-Nijkerk
- met de vermelding: 'Contributie 2022'

Voor KBO leden die **wel een machtiging** hebben afgegeven, geldt: U betaalt € 26,- voor een alleenstaande en € 46,- voor een (echt)paar. Bij **deze leden** wordt de overboeking van de contributie **in de loop van maart automatisch** geïncasseerd..

Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.
Martin Palte
Penningmeester KBO Amersfoort-Nijkerk



Colofon KBO

Voorzitter: Marion van Hees
mavanhees@kpnmail.nl
Secretaris: Margreeth Sjamaar
033-4723570
margreeth.sjamaar@hetnet.nl
Penningmeester: Martin Palte
penningmeester@kboamersfoort.
Bank: NL 83 INGB 0002519265
t.n.v. : KBO Amersfoort-Nijkerk.
Secretariaat/2e penningmeester
Ruby Davies
Leegwater 57
3825 MR Amersfoort
06-57923607
secretariaat@kboamersfoort.nl
Ledenadministratie:
Gerard Dorrestijn
ledenadministratie@kboamersfoort.nl
Locale Website:
www.de-senior.nl
Vrijwillige Ouderen Adviseur:
Marion van Hees
033-8887289
mavanhees@kpnmail.nl
Bezorging Magazine:
Alleen voor KBO leden:
Janny Duffels, 033-4755907
Redactie NIEUWS & INFO:
Margreeth Sjamaar
Thea Palte
Productie NIEUWS & INFO:
Remmelt van Heerde

De kunst van Lucie van Zunderen



Lucie is iemand waarbij je je gelijk op je gemak voelt, alsof we elkaar al jaren kenden.

Nu had ik haar weleens ontmoet bij een gespreksgroep van de Anbo, maar dat is al wel heel lang geleden.

Zij was getrouwd met Henry Schotkamp die zoals oude Anbo-leden dat nog wel weten, altijd zulke mooie stukjes schreef in het blad van de Anbo en niet lang geleden heeft er, als herinnering, een stuk van hem in de Info gestaan, nu de Senior en de KBO zijn gaan samenwerken en een gezamenlijke website hebben.

Lucie is begonnen met buiten tekenen, zij ging er op uit met een rugzakje, stoeltje en tekenmateriaal, wandelen door de bossen en tekende met een zwart pennetje alles wat zij zag. Er kwamen stapels tekeningen, aquarellen, mandala's en schetsboeken op tafel, ongelooflijk wat een hoeveelheid aan mooie dingen die zij heeft gemaakt.

Van kruiden, landschappen, bloemen naar abstract, zachte kleuren, maar ook felle. Het is teveel om op te noemen. Ik kreeg een stapel mandala's om weg te geven en een mooie gekleurde tekening van bloemen. Ik heb veel foto's gemaakt, die kunt u zien op de website en de voorplaat op deze Info.

Ik heb er van genoten om alles te zien, maar ook van de gezelligheid en de warme ontvangst dat bleef hangen zelfs toen ik in de stromende regen op de fiets naar huis reed.

Margreeth Sjamaar



Nieuwe leden

Mevr. F. Middelkoop-
Schoonderbeek
Mevr. H.R. Hoogland
Mevr. E.W. Bruins
Mevr. A.M. van Laar
Dhr. C.P.P. Smeekes
Mevr. F.M.C. Rinkel-Wolffenbuttel

Wij heten u van harte welkom en hopen u te mogen ontmoeten bij onze activiteiten.

Overleden

Mevr. H.F. Bassant-Houtsma
Mevr. T. de Haart-Rinkel
Mevr. Th.M. van Loon-Vonno
Zr. W.Th. van de Hengel
Mevr. M.W. Merkenij
Zr. M. van Schaik

Wij wensen de familie, vrienden en kennissen veel sterkte.

Verhuisd

Dhr. C. Stenacker
Mevr. L. Stenacker-van Genderen
Dhr. R.A. de Vogel
Mevr. M.P.M. de Vogel-
Lustenhouwer
Mevr. M.M. Steltenpool
Mevr. A.M. Zijlstra-van Velzen
Mevr. E.C. Schouten-Mulder
Mevr. M.T.G. Grootkop
Mevr. J.M. Tinga
Mevr. H.C.M. van der Heijden

Colofon PCOB

Voorzitter:

Dhr. H. van Essen

Secretaris:

vacature

E-mail:

PCOB-Amersfoort@outlook.com

Penningmeester:

Dhr. K. Padding

Betaling contributie op
bankrekeningnr.

NL83INGB0003761738

Ledenadm./ Penningm.:

Dhr. J. v.d. Lee

Redactieadres magazine:

margreeth.sjamaar@hetnet.nl

Vragen over de bezorging

magazine of NIEUWS & INFO?

tel.: 06- 29375663

Lief en Leed:

Mw. J. Arkema

We wensen u en de uwen, (als u dit leest, eind januari, misschien wel begin februari 2022), nog een gezegend nieuwjaar en een jaar vol hoop en verwachting.

Bij een terugblik op het oude jaar, gaan we geen woord meer besteden aan corona etc. etc. Wel aandacht voor één ding in het bijzonder. Onze kerstviering op 16 december jl. Bijna 30 mensen waren aanwezig. Een mooie en dankbare herinnering dat wij dit ondanks alle perikelen toch konden organiseren.

Onze dank gaat uit naar ds. Eric Klein Kranenburg, Maria Dekker, Jan Hendrik van Schothorst en natuurlijk het kinderkoor Happy Songs. En aan "onze eminentie" ds. Leendert van Nieuwpoort, die de viering opende met gebed. Met hun bijdrage zorgden zij voor een aantrekkelijke bijeenkomst.

En wat was er nu mooier, om ook samen weer eens te mogen zingen. Zo werden onze zorgen over het doorgaan van deze viering, vervangen door een mooi gevoel van dankbaarheid.

Vooruit zien en toekomst. De PCOB-toekomst in Amersfoort is zeer ongewis. Ergens in het voorjaar 2022, 17 maart of 14 of 21 april zal een ledenvergadering worden gepland. Over het verdere voortbestaan van de PCOB in Amersfoort zullen besluiten moeten vallen. Ook over de toekomstige bestuursamenstelling. Drie bestuursleden is statutair mogelijk, maar niet met één of twee bestuursleden. Mogelijkheden om gezamenlijk en/of zelfstandig verder te gaan wordt wel overwogen, maar opheffen van de afdeling zou ook ter sprake kunnen komen. In een volgend Nieuws magazine zullen mogelijkheden aan u worden voorgelegd.

We hopen dat bv. de 70 Minners In ons ledenbestand, het voortbestaan ter harte gaat en zich melden om op een of andere manier een bijdrage aan het functioneren van onze afdeling te willen geven. Ook al omdat de aandacht nu vooral naar de oudere leden gaat. Een bestuur met jongere en werkende leden zal een bredere aandacht op moeten leveren. We doen een oproep aan alle leden om mogelijke (jongere) bestuursleden te polsen en mochten zij een gesprek met ons aan willen gaan, dan staan we te trappelen om hen te ontvangen en met hen in gesprek te gaan. Het PCOB-lidmaatschap is nu geen vereiste, het onderschrijven van de PCOB-grondslag en doelstelling is voldoende.

Alle leden wensen we volharding, hoop en verwachting toe in een "normale" toekomst.

Tja, er zijn leden die het volgende beamen: Maar er zullen ook leden zijn die zeggen:



Nieuwe leden

Mevr. A. Rooks-van Plateringen

Mevr. J.G. Vis-de Jong

Dhr. G.J.H. van Hamersveld

Mevr E. van Hamersveld-
de Graaf

Hartelijk welkom bij de PCOB. We zullen u graag ontmoeten bij onze bijeenkomsten. Hopelijk wordt dat weer mogelijk als de coronamaatregelen worden versoepeld.

Overleden

Hr. D. J. Hus

Mevr. H. Mook-Hajer

Wij wensen de familie, vrienden en kennissen veel sterkte.

Op ons mailadres: PCOB-amersfoort@outlook.nl kunt u uw reacties en/of vragen kwijt.

Het bestuur, Henk, Jan en Koen.

Column Henk van Essen De slimste mens

Dit is een TV programma. Drie deelnemers proberen de slimste te zijn, door goede antwoorden te geven. Onderdeel is, dat min of meer bekende Nederlanders eerst "een verhaaltje" vertellen en op basis daarvan een vraag stellen. De deelnemers kunnen dan vier goede antwoorden geven. Ik ga hierna een poging wagen om dit spel enigszins na te doen.

Mijn verhaaltje is als volgt:

'Tal van ouderen, gelovig of niet, kampen met levensvragen die veelal onbesproken blijven. Vragen als: Houdt God ook van mijn niet-gelovige kleinkinderen? Moet je medisch alles doen wat kan, of is het op een gegeven moment genoeg? Hoe moet mijn begrafeniseruizien? Kom ik wel in de hemel? Hoe ga ik om met mijn eenzaamheid, mijn geloofstwijfel, mijn gedachten dat ik niet verder wil leven? En zelf iets sturen, zoals gezondheid, ouder worden, een ziekte die je niet verwacht, een ontmoeting, eenzaamheid, een vierde vaccinatie., Vergeet dat maar, ons inzicht is en blijft beperkt. Een opvolger van Jozef, die de toekomst echt kan voorspellen, die is er niet.

In onze laatste kerstviering zongen we: Vol verwachting blijf ik uitzien, dat de Heiland weerkomt met bazuingschal. En dat verwachten neemt in deze tijd van "beter weten, (ver)oordelen, bedreigingen en polarisatie nog sterker toe.

Mijn vraag is de volgende.

Wat weet u van DE HEMEL?

En dan kunnen dit de vier antwoorden van de slimste mens zijn.

1e. Lied van Herman Finkers:

*Daarboven in de Hemel.
Ik die, die HBS heeft gehad,
geloof dat er een Hemel is.
Eerst als men glashard aan kan tonen,
dat ik me vergis,
pas dan zal ik geloven,
dat er geen hemel is!
Daarboven in de Hemel,
zien wij elkander weer
en drinken een glaasje
met Onze Lieve Heer!*

2e. Citaat van Godfried Bomans:

*Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan.
Dat is ook niet zo erg.
Want dan begint het verblijven bij een Gastheer
die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan
en eeuwig wordt.*

3e. Het lied:

"Wat de toekomst brengen moge".

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/wat-de-toekomst-brenge-moge/POMS_EO_1406792/

*Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.*

4e. Lied van o.a. Johnny Cash:

"Where We'll Never Grow Old",

luister naar: <https://music.youtube.com/tasteprofile>
en lees de volgende tekst:

*Daar zullen we nooit sterven,
dit is het land waar we nooit oud zullen worden.
Ik heb gehoord van een land met een prachtig huis
op de hoogte gebouwd door Jezus.
Als onze problemen en beproevingen voorbij zijn,
Zal ons verdriet daar eindigen
En onze stemmen zullen dan samenvloeien
met de dierbaren die eerder zijn gegaan.
Word nooit oud, word nooit oud,
in het land waar we nooit oud zullen worden...*

Als ik het samenvat in deze zin:

De Hemel is het onbekende land en een land waar we eeuwig leven en nooit oud worden!

Is dit slim of wijs?

Want wat is wijsheid?

Wijsheid in het Oude Testament, het woord komt er 168 keer voor en in 158 verzen.



De oudsten in de poort, zij waren wijs.
(worden ze nog geraadpleegd en gehoord?)
De stadspoort was in het oude Nabije Oosten een belangrijke ontmoetingsplek.
Hier kwamen onder andere de oudsten bij elkaar om zaken te beslissen.

Gelukkig, wijsheid komt dan toch met de jaren!
Hoewel! Een oude hond leer je niet makkelijk meer een nieuw kunstje.

Nieuws van de reiscommissie

Belangrijk bericht.

Omdat parkeren met de auto en instappen in de bus bij Huize De Liendert niet meer mogelijk is hebben wij een nieuwe opstapplaats moeten zoeken!!

Vanaf januari 2022 zal de eerste opstapplaats zijn

in Schothorst op De Holkerweg bij het winkelcentrum Pieter Stastokerf.

U kunt daar prima parkeren en de buschauffeur kan ons daar veilig in- en uit laten stappen!!!



In samenwerking met Eemlandreizen hebben wij de mogelijkheid aangegrepen om eens een hele andere manier van vakantie te organiseren voor u.

Wij kregen het aanbod om een mooie Rijn en Moezel cruise te maken begin oktober 2022 voor 7 dagen, mits wij 80 personen enthousiast konden krijgen om mee te gaan. Wij hebben al veel leden geïnformeerd en gepolst over het plan en krijgen veel positieve reacties. DusJoke en Elly hebben besloten om samen met Eemlandreizen het te proberen. Uiteindelijk wordt het een reis van Eemlandreizen waarvan wij dan onderdeel zijn, wat inhoudt dat iedereen mee mag.

Het is ons een genoegen het volgende te mogen aanbieden.

Datum: vrijdag 7 oktober 2022 t/m donderdag 13 oktober 2022.

- Traject: 7-daagse Najaarscruise op de Rijn en de Moezel. We varen met MS Rhine Princess.
- Tarief: € 649,- p.p.
- Toeslag voor een hut bij 1 persoonsgebruik € 150,- p.p.
- Inclusief: volpension vanaf de lunch op de eerste dag tot en met een warme lunch op de laatste dag.
- Gratis koffieronde 's morgens en theeronde 's middags.
- Captain's welkomstcocktail en op de laatste avond een Farewellcocktail.
- Captain's dinner met aansluitend een afscheidsavond met live-muziek.
- Vervoer met 2 touringcars van Amersfoort naar Keulen en vice versa.

Bijzonderheden: Eemlandreizen verzorgt de administratieve afhandeling met de deelnemers, dus bevestiging, verwerking betalingen, kofferlabels etc. Het is verstandig om een reis/annuleringsverzekering af te sluiten, de annuleringsverzekering moet meestal binnen 7 tot 14 dagen na boeking (verschilt per verzekeraar)afgesloten zijn!

Reisschema: De bus brengt ons naar Keulen (onderweg stop voor de lunch) waar we inschepen.

We vertrekken om 18.00 uur naar Königswinter, daar komen we om 22.00 uur aan. We varen niet 's nachts!!!

Zaterdag 8 oktober vertrekt de boot om 08.00 uur naar Boppard, daar meren we om 14.00 uur aan.

Zondag 9 oktober vertrekt de boot om 08.00 uur naar Rudesheim waar we om 12.30 uur aankomen.

Maandag 10 oktober vertrekt de boot om 08.00 uur naar Koblenz waar we om 12.00 uur aankomen.

Dinsdag 11 oktober vertrekt de boot om 07.00 uur naar Cochem waar we om 14.00 uur aankomen.

Woensdag 12 oktober vertrekt de boot om 07.00 uur naar Andernach waar we om 13.00 uur aankomen.

Donderdag 13 oktober vertrekt de boot om 07.00 uur en zullen we om 11.00 uur in Keulen aankomen.

Overal waar de boot afmeert heeft u de gelegenheid om het betreffende stadje te bezoeken!

Om 12.00 uur zal de laatste warme lunch voor ons klaar staan. Daarna rijden we weer met de bussen van Eemlandreizen naar Amersfoort waar we rond 16.30 uur hopen aan te komen.

U kunt zich opgeven bij Joke Pot tel: 033-4570160.

De reiscommissie Joke en Elly

Dagtocht Modeshow

naar de firma Vander Klooster te Boskoop op woensdag 2 maart 2022.

Omdat de volgende info pas eind februari uitkomt krijgt u nu al de gegevens voor deze gezellige dag!!

Het programma voor deze dag is zoals we dat van de firma Vander klooster gewend zijn.

1. Koffie met gebak
2. De modeshow
3. Lunch
4. Kleding kopen/bingo
5. Koffie/thee of fris
6. Advocaat met slagroom

Kosten voor deze dag €21,95 pp. te voldoen op rek: NL47INGB0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk. U kunt zich opgeven bij Joke Pot T: 033- 4570160.

Opstapschema:

09.00 uur Holkerweg(Stastokerf)

09.10 uur Klokhuis

09.20 uur Stationsstraat (bushalte Snouckaertlaan)

09.30 uur Centraal Station (touringcarplaats)



Voor aankondiging van de Denktank

Noteer vast in uw agenda: 19, 20 en 21 april 2022:
3-daagse Cultuurreis Maastricht & Aken,
een mooie busreis weer verzorgd door Midlandtours.
We zijn nog in gesprek over de invulling van het programma.
In maart komen we bij u terug met verdere informatie.
Contact: Anneke Boersen, tel.: 033 4701146



Na Altijd is Kortjakje ziek, Berend Botje en Curacao is nu de D aan de beurt Een liedje, een verhaaltje en een recept

*Drie schuintamboers, die kwamen uit het Oosten 2x
Van je rom bom, wat maal ik er om
Die kwamen uit het Oosten rom bom.*

*Een van die drie zag daar een aardig meisje
zeg meisjelief, mag ik met jou verkeren
zeg jongeman dat moet je vader vragen
zeg ouwe heer, mag ik jouw dochter trouwen
want zij is mij de schoonste aller vrouwen
zeg jongeman, zeg mij wat is jouw rijkdom
mijn rijkdom is daar wil ik niet om jokken
mijn rijkdom is een trommel met twee stokken
nee, schuintamboer, mijn kind kan jij niet krijgen!
Maar, ouwe heer, ik heb nog iets vergeten
Mijn vader is Groothertog van Castilje
Dan, jongeman, mag jij mijn dochter trouwen.
Nee, ouwe heer, je kan je dochter houwen!*

Drie schuintamboers is een Nederlands (kinder)liedje, een vertaling van het Franse volksliedje *Trois jeunes tambours s'en revenaient de la guerre*, dat waarschijnlijk terugvoert op de Slag bij Fontenoy van 1745. Jeunes werd in de vertaling kennelijk verhaspeld tot het betekenisloze schuin. Ze waren trommelslagers in het leger, die in dit geval uit het oosten kwamen. Een van de tamboers had een roos waarmee hij de aandacht van de dochter van de koning trok. Hij wilde haar de roos wel geven, maar wenste dan haar hand als tegenprestatie. De koning ging daar niet mee akkoord omdat hij dacht dat de tamboer niet rijk genoeg was. Dat bleek echter niet te kloppen: de tamboer bezat drie schepen met goud en edelstenen om met zijn meisje te varen. En zijn vader was koning van Engeland. De koning wilde alsnog de hand van zijn dochter geven, maar de tamboer bedankte hem, want in zijn eigen land waren de meisjes veel leuker.

Drie schuintamboers kent ten minste vier Nederlandstalige opnamen:

*Artiesten die meewerkten aan een show van
Wim Sonneveld in 1963
Herman van Veen
Fungus
De Vlaamse Yasmine voor het verzamelalbum
Vlaanderen mijn land*

Bij alle vier de versies was sprake van uiteenlopende gebieden waar de ouders van de betreffende tamboer vandaan kwam. Het origineel had Engeland (Angleterre) en dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. In het Nederlands werd dat Bretagne of Brittannië, dan wel Castilië.

Het recept

Trommelkoek (zonder stokken)
Poffertkoek
Ketelkoek

*500 gram zelfrijzend bakmeel
5 grote (of 6 kleine) eieren
2,5 dl melk
50 gram boter (gesmolten)
50 gram suiker
100 gram rozijnen
100 gram krenten
paneermeel
tulbandvorm
grote pan*

Zelfrijzend bakmeel in de beslagkom met een beetje zout. Eieren en melk toevoegen en glad beslag maken met mixer. Vervolgens gesmolten boter, suiker en krenten en rozijnen toevoegen (krenten en rozijnen eerst wellen in warm water). Weer even mixen. Tulbandvorm invetten en een beetje paneermeel erin schudden. Daarna beslag in de tulbandvorm en afdekken met aluminiumfolie.

De afgedekte tulbandvorm in een pan met heet water zetten (een laagje heet water, net zoveel dat als je de vorm erin zet het water tot ongeveer 1 cm onder de tulbandvorm komt) en het water aan de kook brengen. Daarna 1 1/4 uur laten koken (laag vuurtje) met het deksel op de pan (anders verdampt het water) en klaar is de trommelkoek !

Warm opdienen met stroopsaus: klont boter en stroop samen opwarmen tot een saus.

Ook koud (de dag erna wat over is) erg lekker met wat boter erop.

Globaal overzicht van onze reises in 2022

2 maart: Modeshow bij de firma Vander Klooster in Boskoop.

Kosten € 21,95 pp.

6 april: Voorjaar in Westfriesland en varen door de Amsterdamse grachten.

Kosten € 47,00 pp. Inclusief koffie met gebak en koffietafel met soep en kroket in Hauwert en rondvaart met Blue Boat door de grachten van Amsterdam.

11 mei: De Bollenstreek en Scheveningen.

Kosten € 37,50 pp. Inclusief koffie met gebak en frites met kibbeling in Scheveningen op de boulevard.

22 juni: Pannenkoekenboot in Nijmegen en De Zonnetrein in de Ooijpolder.

Biologische zuivelboerderij van Groenhouten. Kosten € 52,50 pp. Inclusief onbeperkt pannenkoeken eten tijdens rondvaart op de Maas.

7 september: Dekselse Pannetjes in Terwolde en Wijn in het Domein Hof Dieren.

Kosten € 52,00 pp. Inclusief koffie met gebak. Diner in Terwolde. Excursie in de wijngaard met kleine proeverij.

7 oktober t/m 13 oktober: Rijn-Moezel bootreis.

Kosten € 649,- pp. Zie pagina 6 voor een compleet overzicht.

2 november: Modeshow bij de firma Vander Klooster in Boskoop.

Kosten € 21,95 pp.

14 december: Kerstsfeer op Krippenmarkt in Kevelaar en kerstdiner bij De Weistaar.

Kosten van het diner zijn nog niet bekend. Inclusief koffie met gebak en kerstdiner in Maarsbergen.

Een maand voor vertrek van een reisje kunt u in de info een omschreven versie vinden met vertrektijden enz. Om verzekerd te zijn van een plaatsje in de bus kunt u zich nu al opgeven bij Joke Pot voor de reises die u interessant vindt: T: 033-4570160. U kunt altijd, mits op tijd, kosteloos annuleren.

De reiscommissie: Joke en Elly

Servetten vouwen op 25 november 2021 in de Sociëteit



Els laat trots haar werkstuk zien.

Nog net vóór de lockdown, als laatste activiteit in de sociëteit was het servetten vouwen met Wil Jonk. Een heel gezellige bijeenkomst met mooie resultaten. De een was er handiger in dan de ander, maar uiteindelijk ging iedereen met een mooi product naar huis. 60 servetten worden verwerkt in een soort dennenappel. Het staat erg leuk op een feesttafel. De foto's zeggen genoeg. De andere foto's zijn te zien op de website De-Senior.nl.

Margreth Sjamaar



Hoe is de ladder op het dak van de Heilig Grafkerk in Jerusalem beroemd geworden?

Ga voor het antwoord naar www.de-senior.nl

De volgende editie (2202-maart) van ons magazine komt uit op donderdag 24 februari 2022

Uitgiftedata en uiterlijk kopij inleveren in 2022

nummer	kopij vòòr	bezorging op
2202 - maart	7 februari	24 februari
2203 - april	7 maart	24 maart
2204 - mei	11 april	28 april

U kunt de laatste edities van ons blad bekijken op www.de-senior.nl